

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η Διοίκηση του Δήμου Καισαριανής έχοντας στην ατζέντα της το πρόβλημα των εξαρτήσεων και ιδίως των εξαρτήσεων από ψυχοτρόπες ουσίες (οφείλουμε να επανέρθουμε για τις υπόλοιπες) και ό,τι αυτό συνεπάγεται βάζει σήμερα προς συζήτηση – όπως είχε δεσμευτεί το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τα περιστατικά στο σκοπευτήριο- σ' όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τους φορείς που είναι καλεσμένοι και τους πολίτες που ευαισθητοποιούνται γύρω από το ζήτημα ένα πλαίσιο δράσεων με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Δήμου.

Σκοπός μας, οι πρωτοβουλίες να λειτουργήσουν ως αφύπνιση για την πόλη μας, ως αφετηρία δημιουργίας πιο σταθερής ενασχόλησης και των δημοτικών υπηρεσιών αλλά και όλων όσων βρίσκονται γύρω από τη νέα γενιά ο καθένας με τον ρόλο του.

Η ενημέρωση με στόχο τη γνώση αποτελεί ένα κομμάτι της πρόληψης και είναι παράγοντας άκρως απαραίτητος στον πόλεμο αυτόν. Η πρόληψη δεν είναι υπόθεση μόνο των γονιών ή μόνο των ειδικών, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η πρόληψη είχε και έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας θετικής στάσης ζωής, και στη θετική στάση ζωής δε χωρούν εξαρτήσεις και φοβικά σύνδρομα.

Προκειμένου να καταλήξουμε στη βασική φιλοσοφία για το θέμα των ναρκωτικών πήραμε υπόψη μας μελέτες διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, τη φιλοσοφία και την πείρα των στεγνών προγραμμάτων της Ελλάδας (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, Κέντρων πρόληψης) αλλά και τη δική μας συνεργασία με το ΕΣΥΝ παράρτημα ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. Εκπρόσωποι των συγκεκριμένων φορέων βρίσκονται και σήμερα εδώ για να μας βοηθήσουν στη συζήτηση.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η πραγματική κατάσταση που επιδεινώνεται με γρήγορους ρυθμούς δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα πορίσματα των σχετικών ερευνών, τα επόμενα χρόνια το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης θα διογκωθεί ακόμα περισσότερο. Η **επικίνδυνη και επίμονη προσπάθεια** για την αθώωση της δήθεν ακίνδυνης κάνναβης, ο **διαχωρισμός** των ναρκωτικών σε «μαλακά» και «σκληρά» και η **νομιμοποίησή** τους, που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και την Ευρώπη βρίσκει πρόθυμους υποστηρικτές και στη χώρα μας. **Οι συνέπειες της έχουν ήδη αποτυπωθεί αρνητικά στα σχολεία της χώρας.** Η ανοχή και ο συμβιβασμός με τη χρήση ουσιών κερδίζει συνεχώς έδαφος στις συνειδήσεις των παιδιών και αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για την αύξηση της χρήσης.

Ήδη φαινόμενα που οξύνθηκαν το προηγούμενο διάστημα, στον ευρύτερο χώρο των σχολείων της β' βάθμιας εκπαίδευσης και του πάρκου του ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ που γειτνιάζουν, έφεραν στην επιφάνεια **το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος**, κυρίως μέσα από την ανοχή μεγάλου τμήματος του μαθητόκοσμου στη μικρο-διακίνηση και χρήση. Ο χώρος του σχολείου εντοπίζεται ως χώρος αγοράς, ενώ στους ενήλικες είναι συχνό φαινόμενο η προσδοκία εύκολης και «αναίμακτης» λύσης.

Το φαινόμενο της χρήσης και της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες είναι απόρροια **κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων που η διόγκωσή τους αντανακλάται άμεσα σε όλες τις πλευρές του προβλήματος.** Έτσι στα χρόνια της κρίσης εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο, γιατί περισσότερος πληθυσμός πειραματίζεται με ψυχοτρόπες ουσίες, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε:

- Άνοδο της χρήσης στις μαθητικές ηλικίες. Σήμερα το 16% των μαθητών έχει κάνει χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας.
- Αύξηση του ποσοστού αυτών που από τη δοκιμή περνούν στη συστηματοποίηση της χρήσης.
- Μείωση της ηλικίας πρώτης επαφής - πειραματισμού στα 13,5 έτη (δηλ. στις αρχές του Γυμνασίου). Το 13,5% των ελλήνων μαθητών έχει κάνει χρήση κάνναβης.

- Το 25% όσων στη χώρα μας ζητούν θεραπεία είναι γιατί είναι εξαρτημένοι από κάνναβη.

Δεν υπάρχουν «σκληρά» και «μαλακά» ναρκωτικά , υπάρχουν ναρκωτικά.

Όλες οι ουσίες, το αλκοόλ, το χασίς, η ηρωίνη, τα βαρβιτουρικά κ.ά., ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση και τη φαρμακολογική τους δράση είναι μια ανελεύθερη επιλογή στην οποία οδηγείται ένας άνθρωπος από την ανάγκη να «φύγει» από μια πραγματικότητα που βιώνει με επώδυνο τρόπο. Είναι μια επιλογή που καταλήγει στην υιοθέτηση ενός καταστροφικού τρόπου ζωής που χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η φυγή και η παραίτηση.

Η νομιμοποίηση της χρήσης της μιας ή της άλλης ψυχοτρόπου ουσίας δε θα λύσει το πρόβλημα, αντίθετα θα το οξύνει αφού μέσα από αυτή νομιμοποιείται –ηθικά και πρακτικά– ένας τέτοιος τρόπος ζωής. Η ίδια η παραίτηση γίνεται τρόπος ζωής, γίνεται κάτι το απολύτως φυσιολογικό –μια ακόμα δήθεν επιλογή από αυτές που το σύστημα σκορπά απλόχερα, ιδίως αν πρόκειται για τον αφοπλισμό της νεολαίας μας.

Ειδικά για τη χρήση της κάνναβης παραθέτουμε πρόσφατη παρέμβαση του προέδρου του ΚΕΘΕΑ, Γιώργου Μπαρδάνη, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την «ιατρική χρήση» της κάνναβης είπε: «Απ' όλες τις έρευνες δε φαίνεται πουθενά και για καμία ασθένεια να είναι η κάνναβη το φάρμακο επιλογής. Όλες οι έρευνες λένε ότι κατά κάποιον τρόπο μπορεί να επηρεάσει θετικά σε ορισμένες ασθένειες. Από την άλλη, η ζημιά που μπορεί να κάνει είναι πολλαπλή, πρώτον στην υγεία καθώς είναι ψυχομιμητική (ψυχοδραστική) ουσία η κάνναβη και όχι μόνο μιμείται την ψύχωση αλλά "ανοίγει" την ψύχωση. Αν, δηλαδή, υπάρχει στο γονίδιο αυτή η ευαισθησία σίγουρα η κάνναβη θα δημιουργήσει την ψύχωση, δηλαδή τη σχιζοφρένεια ή τέτοιου είδους συμπτωματολογία ψυχωσικού τύπου. Όμως, το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να κάνει είναι η συνταγογράφησης της να περάσει στους εφήβους και στα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά λένε ότι βρήκαν το πρώτο αγχολυτικό ναρκωτικό στο φαρμακείο του σπιτιού τους. Μπορεί να γίνει το ίδιο και με τη συνταγογράφηση της κάνναβης. Η συνταγογράφηση μιας τέτοιας ουσίας δε θα λύσει αλλά θα δημιουργήσει προβλήματα». Ενώ ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ, Βασίλης Γκιτάκος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι έχει επιβεβαιωθεί πως η αυξημένη προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα σε μια ουσία οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των χρηστών της.

Υπενθυμίζεται ότι στην **Έκθεση του ΟΗΕ για το 2015** αναφερόταν πως στις πολιτείες των ΗΠΑ που επιτρέπεται η «ιατρική χρήση», το 1/3 των τελειόφοιτων μαθητών λυκείου έχουν κάνει χρήση κάνναβης τους τελευταίους 12 μήνες, αναφέροντας ως μια από τις πηγές προμήθειας της ουσίας την κάνναβη για «ιατρικούς λόγους» που είχε συνταγογραφηθεί για κάποιον άλλο.

Όσον αφορά στα ευρήματα της **φετινής Ετήσιας έκθεσης του ΟΗΕ**, σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης στις χώρες της ΕΕ, είναι η πιο συχνά αναφερόμενη κύρια ουσία χρήσης από όσους εισάγονται πρώτη φορά σε θεραπεία και η δεύτερη πιο συχνά αναφερόμενη στο σύνολο των εισαγωγών σε θεραπεία».

Τα ναρκωτικά δεν οδηγούν μόνο στον φυσικό θάνατο, αλλά και στον κοινωνικό θάνατο, διαμορφώνοντας ανθρώπους που μπαίνουν στο περιθώριο της ζωής. Και εμείς δε θέλουμε τη νέα γενιά στο περιθώριο της ζωής, αλλά τους θέλουμε με καθαρή συνείδηση για να μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές της ζωής, για να διαμορφώσουν τη ζωή που τους αξίζει.

Ο συμβιβασμός με το πρόβλημα και η διαχείριση δεν είναι μονόδρομος. Με την οργανωμένη πάλη μας μπορούμε να ανατρέψουμε τις αιτίες του.

Το μήνυμα του προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ, Lochan Naidoo, για τον έλεγχο των ναρκωτικών στην Ετήσια Έκθεση για το 2014, είναι χαρακτηριστικό: «Η έκθεση αναλύει παράγοντες που αναφέρονται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, καθώς και στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες μείωσης της ζήτησης και της προσφοράς παράνομων ουσιών μπορεί να αποδειχτούν μάταιες, εάν οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι από τις οποίες εκκινεί το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα και βιώσιμο τρόπο από τις κυβερνήσεις».

Όσο αλήθεια είναι όμως η παραπάνω διαπίστωση, άλλο τόσο είναι και το ότι και στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας υπάρχουν δράσεις που είναι σε σωστή κατεύθυνση και δίνουν απαντήσεις της αντιμετώπισης του τραγικού ομολογούμενου προβλήματος των ναρκωτικών στο σήμερα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣ

Είναι κύρια η στήριξη του αντιναρκωτικού κινήματος και καθενός που σταθερά δε συμβιβάζεται με όλα τα ναρκωτικά. Με όλους όσους τα αντιπαλεύουν και πιστεύουν ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η κοινωνία και η ίδια η ζωή. Όχι κάποια ουσία που τον χειραγωγεί και τον υποδουλώνει. Επίσης, ο δήμος οφείλει να παρέμβει στο επίπεδο των αναγκών των ανθρώπων με βασικό πρόταγμα τη χειραφέτησή τους μέσω του αθλητισμού, πολιτισμού και των συλλογικών δράσεων, αλλά και την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους, όπου αυτή κινδυνεύει. Οφείλει να συντονίσει όλες τις υπηρεσίες του στο πεδίο της ενημέρωσης, της πρόληψης δημιουργώντας ένα εκπαιδευμένο προσωπικό άμεσης δράσης, ζητώντας τη συνεργασία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ του ΚΕΘΕΑ, του ΕΣΥΝ, του κέντρου πρόληψης του Ζωγράφου, να δώσουμε ανάλογο περιεχόμενο και στο κέντρο κοινότητας που θα δημιουργηθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. Διάδοση **ερωτηματολογίου** ΑΜΕΣΑ και έως το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους εντός των σχολείων της β' βάθμιας σε συνεργασία με το ΕΣΥΝ που θα αφορά τους μαθητές και μετά από σχετική συζήτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί. Στόχος η συγκέντρωση στατιστικών του προφίλ τους (ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, κ.ά.), σε συνδυασμό με την άποψη για τις ουσίες.
2. **Συνεργασία με ΚΕΘΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ώστε από το νέο σχολικό έτος:**
 - Να εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης μέσα σε όλα τα σχολεία της πόλης που να αφορούν μαθητές, καθηγητές, γονείς. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το νέο σχολικό έτος και με έμφαση στην ηλικία 11-18 (στ δημοτικού – γ λυκείου).
 - Η εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου που ασχολείται ή έρχεται σε επαφή με τη νεολαία και τους γονείς (π.χ. παιδικοί σταθμοί, κοινωνική υπηρεσία, γυμναστές, εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες και σχολικές καθαρίστριες), με παράλληλη αξιοποίηση του Κέντρου Κοινότητας προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή ομάδα «ειδικών» αλλά και να εμπεδωθούν οι βασικοί κανόνες στο σύνολο του προσωπικού.
3. **Θεματικές ημερίδες** από ΕΣΥΝ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, κέντρο πρόληψης Ζωγράφου :
 - για γονείς (π.χ. ειδικές συζητήσεις για τις σχέσεις με παιδιά σε παιδική και εφηβική ηλικία) σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων
 - για αθλητικά σωματεία (πχ ο ρόλος του αθλητισμού στην πρόληψη) σε συνεργασία με όλα τα αθλητικά σωματεία
 - για μαθητές (μέσα στα σχολεία με ειδικά διαδραστικά παιχνίδια για μαθητές για τις εξαρτήσεις) σε συνεργασία με τα 15μελή.
 - για εκπαιδευτικούς (πχ ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη) σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς τους φορείς.
4. **Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ**
 - Έκθεση ζωγραφικής και διαγωνισμός για φιλοτέχνηση αφίσας του Δήμου από μαθητές και ενήλικες ή από τα τμήματα ζωγραφικής του Δήμου, που θα σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Οι 3 καλύτερες αφίσες του Δήμου θα μπουν σε κεντρικά σημεία της πόλης ή στα λεωφορεία. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει

τον Σεπτέμβρη και θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2017 και στην επιτροπή θα είναι το ΕΣΥΝ παράρτημα Βύρωνα Καισαριανής, το ΕΕΤΕ και σχετικός δημοτικός υπάλληλος με την ιδιότητα του ζωγράφου.

- **Συνθήματα** σε σχολεία και αθλητικούς χώρους του Δήμου. Μπορεί να αξιοποιηθεί ομάδα που κάνει **graffiti** και με θεματολογία σχετική με τα ναρκωτικά μέσα στον Σεπτέμβρη να μπει σε σχολεία – γήπεδα – πλατείες της πόλης .
- **Συναυλία το Σεπτέμβρη του 2017.** Με γνωστούς καλλιτέχνες, συγκροτήματα από θεραπευτικές κοινότητες, μαθητικά συγκροτήματα ή συγκροτήματα της πόλης.
- **Θεατρικές παραστάσεις** από μαθητικές ομάδες των σχολείων με αντίστοιχο διαγωνισμό για το 2017-2018 ενταγμένες στο 3^ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. **Συντονισμός / εκμάθηση από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.**
- **Διαγωνισμός ταινίας μικρού μήκους από τα σχολεία της πόλης** για το 2017-2018 με τη βοήθεια της Κινηματογραφικής Λέσχης (π.χ. τα ταινιάκια αυτά μπορούν να προβάλλονται στο θερινό σινεμά του Δήμου πριν από κάθε ταινία).

5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

- **Αγώνα ποδοσφαίρου** μεταξύ παλαιμάχων των τοπικών ομάδων και απεξαρτημένων **την ημέρα ενάντια στα Ναρκωτικά.**
- **Αφιέρωμα στη μάχη ενάντια στα Ναρκωτικά όλη η αθλητική δράση τον Μάιο - Ιούνιο 2017.**
- **Δωρεάν άθληση στο Δημοτικό Γυμναστήριο** για 1 χρόνο σε όσους μαθητές – μαθήτριες από τη β'βάθμια εκπαίδευση συμμετάσχουν προκριθούν στα διαγωνιστικά τμήματα του θεάτρου, κινηματογράφου αφίσας.

6. Όλες οι πρωτοβουλίες και μαζί τα διάφορα μικροαντικείμενα – αναμνηστικά που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν ενιαίο σημάδι με σύνθημα: **“ΔΕ ΜΑΣΑΩ, Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ”, “ΜΗ ΦΤΙΑΧΝΕΣΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ”**, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση ενάντια σε όλα τα Ναρκωτικά, την ανανεωμένη προπαγάνδα διαχωρισμού των ναρκωτικών σε μαλακών και σκληρών.

Η μάχη κατά των ναρκωτικών είναι αγώνας διαρκής και πολύπλευρος.

Σ' αυτή τη μάχη εμείς αναγνωρίζουμε και εντάσσουμε την ίδια τη μάχη για δημόσιους χώρους ανοιχτούς στους αθλούμενους, κέντρα δημιουργίας και πολιτισμού χωρίς αποκλεισμούς, τη μάχη που δίνουμε καθημερινά ενάντια στην εμπορευματοποίηση και τον αγώνα για την εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης και επαρκούς στελέχωσης για να επιτευχθούν όλα αυτά. Για να μπορεί η νέα γενιά (που μπαίνει στο στόχαστρο) να μη βιώνει αδιεξοδικά και ατομικά τα προβλήματα που ούτως ή άλλως συναντά σε έναν άδικο κόσμο (ανεργία, υποκουλτούρα, αποκλεισμό από τη δημιουργία) και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που την απορρίπτει ή την εξαντλεί. Για να πάψει να είναι μαγκιά (in) η χρήση και η παραμύθα, η ναρκωκουλτούρα που συντηρεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και στη θέση της να μπει το πρότυπο ενός νεολαίου που δεν μασάει, που δεν υποτάσσεται που μάχεται για τη ζωή του και όχι για το θάνατό του.

Η μάχη κατά των ναρκωτικών είναι κοινή αφού δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μοίρα του καθενός μας είναι δεμένη με τη μοίρα των άλλων. Τα ναρκωτικά δεν είναι θέμα των χρηστών ή του περιβάλλοντός τους. Είναι αγώνας όλων και του καθενός από μας ξεχωριστά. Απαιτείται γνώση, επαγρύπνηση και δράση πριν χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Η διαπίστωση του προβλήματος, είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι η συνδρομή όλων μας στην καταπολέμησή του. Αυτή η μάχη δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης όλων μας πέρα από μια σειρά πρωτοβουλιών με μια σταθερότητα που θα δημιουργεί αγωνιστικά κριτήρια. Το αντιναρκωτικό κίνημα είναι κομμάτι του κινήματος για μια ζωή χωρίς «παραμύθα» και εκμετάλλευση και πρέπει οι φορείς που αναπτύσσουν έντονη αντιναρκωτική δράση να έχουν την πρέπουσα ηθική και πρακτική αναγνώριση και βοήθεια από το κράτος και το Δήμο.

Η μάχη κατά των ναρκωτικών δεν μπορεί να κερδηθεί χωρίς την έμπρακτη αλληλεγγύη μας σε φορείς όπως το ΚΕΘΕΑ που απαιτούν πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των στεγνών προγραμμάτων κ.λπ. Έτσι **μπροστά και στην 26η Ιούνη, Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών-πρέπει να απαιτήσουμε συντονισμένα δήμος και φορείς:**

- Τη διαμόρφωση **Κεντρικού Σχεδιασμού** με ενιαία φιλοσοφία και αντίληψη στην πρόληψη, την θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.
- Τη διασφάλιση του **δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα** όλων των προγραμμάτων και των δομών.
- **Να στηριχθούν οι υπάρχουσες δομές** πρόληψης, «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης-κοινωνικής επανένταξης με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
- **Να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια διακίνησης «υποκατάστατων»** μέσα από το σύστημα υγείας. Τα Προγράμματα υποκατάστασης που πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών απευθύνονται μόνο σε ειδικές ομάδες χρηστών, οι οποίες πρέπει να οδηγούνται τελικά στη θεραπεία και όχι απλά στη συντήρηση.
- Να δοθεί **προτεραιότητα στην Πρωτογενή Πρόληψη** με στόχο την πρόταση ενός τρόπου ζωής δημιουργικού, με αξίες, στόχους και αξιοπρέπεια, μέσα από τη συλλογικότητα.
- Την **ενίσχυση της έρευνας και της αξιολόγησης** στην μελέτη της διάδοσης των ναρκωτικών στη χώρα μας.

Απρίλιος 2017