

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 25/2/2019

Κυρίες και κύριοι

Συνάδελφοι

Αγαπητέ πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή. Ολοκληρώνεται ο πρώτος και ιδιαίτερα κρίσιμος χρόνος για την υλοποίηση του 3ετούς καινοτόμου προγράμματος που καταρτίστηκε πέρυσι με την υπογραφή σχετικού μνημονίου, μεταξύ του Δήμου μας και του ΚΕΘΕΑ και συγκεκριμένα του δικτύου έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης του ΚΕΘΕΑ.

Ο χρόνος που διανύσαμε ήταν κρίσιμος **ΌΧΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑΤΙ** έπρεπε να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης της πόλης μας και των φορέων της με το ΚΕΘΕΑ και τους ανθρώπους του – πράγμα καθόλου δύσκολο με βάση το κύρος και την επιστημονική του παρακαταθήκη- **ΑΛΛΑ** κυρίως γιατί έπρεπε αυτή η εμπιστοσύνη να γίνει δράσεις συγκεκριμένες, θεματικές, εύστοχες για τα μέτρα της πόλης, για να μην σπαταλούνται δυνάμεις ώστε να ανοιχτεί ο κύκλος της συζήτησης με ομάδες που μπορούν να παίξουν ρόλο πολλαπλασιαστή (π.χ. επαγγέλματα που έρχονται σε επαφή με νεολαία, επαγγέλματα αγωγής και εκπαίδευσης) και για να μπορέσει να γίνει ανόθευτη αποτύπωση της εικόνας που έχει η πόλη για το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα για τις έννοιες και τις αιτίες.

Ξεκινήσαμε με αφορμή έναν διάσπαρτο πανικό που πατούσε αντικειμενικά στην όξυνση κάποιων φαινομένων που για μια ακόμη φορά είχαν εμφανιστεί, αλλά και την ανακύκλωσή τους μέσω μη διαπιστωμένων πληροφοριών. Η πόλη ήταν σε εγρήγορση για τα γεγονότα δίπλα στα σχολεία και οι αυταπάτες γρήγορων λύσεων δια της εκκαθάρισης ή οι μηδενισμοί και η απογοήτευση δεν βοήθουσαν στην ουσιαστική παρέμβαση.

Η πρώτη συζήτηση που έγινε για την ναρκοεξάρτηση και τα κυκλώματά της μέσα ή και δίπλα από την πόλη ήταν για πολλούς, ακόμα και για γονείς, σοκαριστική.

Αμέσως μετά χάρη στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία η πόλη αισθάνθηκε ότι μπορούσε να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί πιο ψύχραιμα τα αίτια, τις ευθύνες.

Βέβαια τα στοιχεία ήταν αμείλικτα και δεν ήταν εξαίρεση η Καισαριανή:

Σύμφωνα με το **ΕΠΙΨΥ** για τη χρήση παράνομων ουσιών από μαθητές 15 έως 19 ετών

- ένας στους 11 μαθητές αναφέρει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά. Οι μισοί εξ αυτών επανέλαβαν τη χρήση της ουσίας τουλάχιστον 3 φορές
- ✓ Μεταξύ 1984 και 2011 έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό των μαθητών που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών. Την τελευταία 10ετία έχουμε διπλασιασμό συστηματικής χρήσης κάνναβης σε μαθητές και έχει τριπλασιαστεί η χρήση ναρκωτικών στις μαθήτριες!

Ενώ, το ποσοστό των έφηβων μαθητών που πειραματίζονται με τη χρήση κάνναβης παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, υπάρχει αυξητική τάση που ακολουθεί την αύξηση του ποσοστού των έφηβων που τη θεωρούν ακίνδυνη έως και ωφέλιμη.

Όλες οι δυνάμεις του δικτύου έγκαιρης πρόληψης και παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ έπεσαν με συστηματικό τρόπο πάνω στη γειτονιά μας ξεκινώντας από τη σχολική κοινότητα και από τις πιο μικρές ηλικίες. Βεβαίως, δε λείψανε και δυσκολίες. Κάποιες από αυτές είναι η ανάθεση του προβλήματος στους ειδικούς, η συνεχής υποστελέχωση του Φορέα του ΚΕΘΕΑ, η ανοχή στις εξαρτήσεις -που βεβαίως δεν φτιάχτηκε τώρα- αλλά εντείνεται με ένα σύγχρονο οπλοστάσιο που κατεβαίνει προς υιοθέτηση τόσο στην ελληνική βουλή όσο και στην ελληνική κοινωνία και θέλει την νομιμοποίηση της κάνναβης ξεκινώντας από την κλωστική – εφευρίσκοντας την ιατρική και

τελειώνοντας με την ψυχαγωγική! Λίγες μέρες πριν εμφανίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο και τα προ 30ετίας αποτυχημένα στην ΕΕ προγράμματα ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Ελεγχόμενης Χρήσης. Ένα νομοσχέδιο που στήριξαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι η σημερινή κυβέρνηση ήταν πολύ δραστήρια στην νομοθέτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας σειράς τέτοιων «προσαρμογών».

Στην αντίληψη της δημοτικής αρχής δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός γενικότερα για το μέλλον αυτού του τόπου και τη ζωή της νέας γενιάς. Δεν αισθανόμαστε π.χ. την ανάπτυξη να μας χτυπάει την πόρτα. Δε βλέπουμε τις χασισοφυτείες να λύνουν το οικονομικό πρόβλημα της χώρας και δεν χειροκροτούμε ως πρόοδο τις εμπορικές εκθέσεις χασίς – εκρο. Μας είναι σαφές ότι όποιοι θέλουν φθηνό εργατικό δυναμικό, τη νεολαία μας άβουλη, δεν μπορεί να την θέλουν και ξυπνητή και χειραφετημένη – τη θέλουν μόνο βουβή, σιωπηρή και να αποδίδει τόσο όσο. Μετά θα της φτιάξουν Χώρους ελεγχόμενης Χρήσης για να πνίγει τον καημό της στην παραμύθα χωρίς να ενοχλεί τους γύρω της. Στην αντίληψη της δημοτικής αρχής η ίδια η ύπαρξη της νεολαίας (βιολογικής και ηθικής) περνάει από την άρνησης κάθε είδους εξάρτησης και η ένταξή της στο κύμα της αμφισβήτησης, της στοχοθεσίας, της δημιουργικότητας, του οράματος ενός καλύτερου κόσμου.

Ξέρουμε ότι ένα τόσο σύνθετο πολυπαραγοντικό κοινωνικό πρόβλημα δε λύνεται μέσα στα πλαίσια τέτοιων παρεμβάσεων, απαιτούνται πιο συθέμελες αλλαγές που θα αποκόβουν τις κοινωνικές αιτίες που το δημιουργούν. Με χαρά και υπερηφάνεια όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι βάζουμε ένα λιθαράκι και με επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο, πολύμορφη δράση και υπομονή ενισχύουμε τα υγιή αντανακλαστικά της πόλης μας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, δυναμώνουμε το αντιναρκωτικό κίνημα που θα αποκαλύπτει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, θα ματαιώνει ή θα καθυστερεί αρνητικές εξελίξεις.

Ως δημοτική αρχή ήμασταν και είμαστε σταθερή στη θέση μας για τα ναρκωτικά:

Όχι σε όλα – γι αυτό μπορούμε και παλεύουμε για ένα μεγάλο ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ.

Σήμερα στον απολογισμό αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Αχιλλέας Ρούσσος, συνοδευόμενος από όλους όσοι πήγαν στα σχολεία ή επιμόρφωσαν ομάδες επαγγελματιών.

Σκοπός μας είναι μετά από μια σχετική παρουσίαση να πάρουμε το λόγο όλοι οι φορείς και να ανοίξουμε τη συζήτηση με παρατηρήσεις, ερωτήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις.

**ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ**